

## THE HOXTON



## THE JAMES

Nieuw in Rotterdam: staan in stijl, in drie maar eigenlijk vier sterren waardeig luxe maar betaalbaar hotel The James. Midden in de stad, op een steenworp van heel veel leuks. The James spoort je aan om de stad te ontdekken en weet precies waar je goed kunt eten, drinken, dansen, ontlaaten, relaxen en waar je het risico loopt om met een veel vollere tas dan toen je arriveerde de stad te verlaten. De favoriete bar van de nachtportier, het lievelingsrestaurant van de manager en de ontbijtspots van de receptie. Het is een beetje alsof je bij een Rotterdamse vriend logeert.

The James heeft wel een gym, geen restaurant, wel *easy on the eye*-kamers, met, als je geluk hebt en hoog zit, fantastisch uitzicht over de stad. Het bed slaapt als op wolken. Jutter Speis, de foodmarkt op de tweede verdieping, is een uitkomst voor late trein,

vroege honger, alle varianten van dorst en vergeefachtigheid - spaadstekker, anyone? Vanaf € 85 per kamer per nacht, Aart van Neesstraat 25, [thejames.nl](http://thejames.nl)

## ROTTERDAM

## THE JAMES



## ROTTERDAM

## PIERRE

Over Rotterdamse vrienden maken gesproken: dit is Pierre. Pierre is knap, Pierre is gezellig, Pierre is flexibel (de keuken past met liefde gerechten aan voor veggies en vegans), Pierre heeft de aardigste mensen in dienst. Pierre heeft een volle wijnkast, maar bovenal is Pierre lekker. De brasserie met Franse slag heeft een groot terras waar je zelfs de laatste stralen van de dag past. Ook binnen zit je goed, op de houten banken, aan de marmeren tafeltjes of aan de knappe toog - je waant je in een barretje in Saint-Germain. Het restaurant ligt in het upcoming Maakkwartier, ook het SoHo van Rotterdam genoemd, vlak achter De Marsthal, vijf minuten lopen van Station Blaak. [pierrerotterdam.nl](http://pierrerotterdam.nl)



## PREIJS

## THE HOXTON

Van alle hotels om uit te kiezen in Parijs, en ja, dat zijn er nogal wat, blijft The Hoxton Paris aan de Rue du Sentier in het tweede arrondissement toch een beetje een lieveling, onder meer vanwege de belachelijk smakelijke kamers. De geschiedenis van het paard zie je terug in de houten lambrisering, de eikenhouten visgraatvloeren en de kroonlijsten, gecombineerd met Parijs-in-de-jaren-vijftig formaica en Lampe Gras-lampen en hebergenmakende rose velours fauteuils, rozigoudkleurige douchekoppen en niet zorg gecureerde poefs en tafeljes. Vier soorten kamers voor vier verschillende budgetten zijn er: Shooosh, Cosy, Roomy en Biggy. Vanaf de kamers op de vierde verdieping zie je de Eiffeltoren. Bij de kamerprijs inbegrepen: een *breakfast bag* en gratis internationaal bellen. Jacques' Bar schenkt cocktails tegen bloemetjesprijs en de Hox Monsieur van brasserie La Rivière is een van de meest gelustgeerde tosti's ooit. Over Instagrammen gesproken: de toer courtyards, ok, non court! Vanaf € 149 per kamer per nacht, 30-32 Rue du Sentier, [thehoxton.com/paris](http://thehoxton.com/paris)